

**Je beste Vriend
voor altijd**

Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar.
Jes! Junior is een imprint van van Uitgeverij Jes!
Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de
HGJB. Kijk voor meer informatie op www.jesvoorjou.nl.



Arine Spierenburg-van Wijngaarden

Je beste Vriend voor altijd

Bijbels dagboek 10⁺

Uitgeverij Jes! • Zoetermeer

Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest Stewardship Council (FSC) draagt. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid. Ook is het papier 100% chloor- en zwavelvrij gebleekt.

Ontwerp omslag Reprovinci
Layout en dtp binnenwerk Gerard de Groot

ISBN 978 90 239 2755 6
NUR 224

© 2013 Uitgeverij Jes! – Zoetermeer

Alle rechten voorbehouden

Voorwoord

Je bent een jonge tiener: je maakt lol in de klas, moppert over je huiswerk, sport, hyvest, en... leest de Bijbel. Een eeuwenoud boek over mensen die een heel ander leven leidden dan jij. Of... toch niet? Weet je, eigenlijk lijken de mensen in de Bijbel best veel op jou: ze maken plezier, mopperen over van alles, werken, ontspannen, kletsen met elkaar... én met God. Je zou dus wel eens veel van hen kunnen leren!

Maar belangrijker is, dat je veel over God kunt ontdekken in de Bijbel. Over God, die helemaal weet wie je bent en wat jij nodig hebt. Hij wil graag dat jij Hem óók beter leert kennen, zodat jullie *beste vrienden voor altijd* worden. En juist daarvoor heeft Hij de Bijbel bedacht!

De Bijbel is dus een boeiend boek! Want elke bladzijde vertelt over Gods liefde voor jou. En over hoe je mag leven als zijn beste vriend of vriendin. Daar heb je wat aan, ook in de 21^e eeuw!

Arine Spierenburg-van Wijngaarden

De Bijbel is het enige boek uit de Oudheid waarvan de Schrijver nog leeft! – Visje

Hoe werkt dit boekje?

Een paar opmerkingen vooraf over hoe je aan de slag kunt met dit boekje.

- **Op reis door de Bijbel**

Je gaat op reis door de Bijbel, zodat je de grote lijn door de Bijbel heen ontdekt. Je maakt kennis met ongeveer de helft van de bijbelboeken. Hoe dikker het bijbelboek is, hoe meer dagen je in dat boek leest.

- **Kennismakingsdag**

Het bijbelboek stelt zichzelf even aan je voor: wie is de schrijver?, wat is de inhoud? En: wat is een van de mooiste teksten uit dit boek? Lees deze bijzondere bijbeltekst goed. En... probeer 'm te onthouden! De dag sluit af met een opdracht, die je voorbereidt op het lezen van het bijbelboek.

- **Gewone dagen**

De dagen daarna duik je dieper in het bijbelboek. Elke dag bestaat uit deze onderdelen:

Start vanuit jouw leven: elke dag begint met een stukje over iets wat in jouw leven kan gebeuren. Het bijbelgedeelte geeft daar een reactie op.



Ontdek de Bijbel: je bent oud en wijs genoeg om de Bijbel zélf te lezen, dus lees je het aangegeven bijbelgedeelte. Soms staat er een vraag bij. Probeer die te beantwoorden: zo duik je zélf in het bijbelverhaal.

Korte uitleg: om je te helpen het bijbelgedeelte beter te begrijpen. En om te ontdekken wat jij kunt doen met wat God hier tegen je zegt.



Afsluiter: dít moet je goed onthouden of doen! Het is bijvoorbeeld een gebed (jouw antwoord aan God), een concrete tip of een spreuk.

Kadertjes: in de kantlijn staat af en toe wat extra uitleg of een leuk weetje.

Oké, nu kun je op ontdekkingsreis in de Bijbel!

PS: Bij het schrijven van dit boekje heb ik de Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt. Als je een andere vertaling hebt, is dat ook prima.

Dag 1 De Bijbel – Een gaaf boek!

Liefdesbrief

Je zoekt een mooi leesboek in de bieb. Maar... hoe vind je die tussen al die boeken? Gelukkig staat er op de achterkant van elk boek een samenvatting, zodat je snel ziet waar 'ie over gaat. De Bijbel heeft ook zo'n samenvatting.



Lees: Johannes 3:1-3 en 16-17. Nicodemus komt bij Jezus met zijn vragen. Welke vraag wil jij aan Jezus stellen?

Voor je de Bijbel gaat lezen, is het handig te weten: in het kort gaat het *hier* om in de Bijbel. Nicodemus denkt dat hij wel weet waar het in de Bijbel over gaat. Hij weet dat je als mens God moet dienen. Dat denkt 'ie tenminste... Maar Jezus zegt dat Nicodemus helemaal niet snapt waar de Bijbel over gaat. Want het gaat er niet om wat je als mens doet voor God. Het gaat erom wat God wil doen voor *jou*! Namelijk: je Vader zijn. Hij wil van je houden! Dát is de samenvatting van de Bijbel.

Snap jij alles uit de Bijbel? Waarschijnlijk niet. Dat hoeft ook niet. Als je maar vooral onthoudt wat de kern is van de Bijbel: God houdt van jou en van de hele wereld (vers 16). Dát wil Hij zeggen, vanaf elke bladzijde van dat dikke boek. Als je zó de Bijbel gaat lezen, ontdek je hoe prachtig dit boek is!



Leer Johannes 3:16 uit je hoofd. Het is het belangrijkste vers uit de Bijbel!

Wie is God?

Met een nieuw kind in je klas word je niet meteen beste vrienden. Je wilt hem eerst leren kennen: wat zijn zijn hobby's bijvoorbeeld? Maar als je vrienden met God wilt worden, hoe leer je Hem dan beter kennen?



Lees: Exodus 3:1-6 en 13-17.

De Israëlieten leiden jarenlang een ellendig leven in Egypte. Maar dan grijpt God in: Hij wil zijn volk bevrijden, met de hulp van Mozes. Maar... Mozes en de Israëlieten kennen God eigenlijk niet goed. Wie is die God, die beweert hen te bevrijden? Hij kan Zich wel 'de God van onze voorouders' noemen, maar... is Hij ook de God van óns?! Kunnen we Hem vertrouwen? Dan zegt God: 'Wil je weten Wie ik ben? Ik ben IK ZAL ER ZIJN! Want Ik ben dicht bij jullie, altijd!'

Misschien is God voor jou ook vooral 'de God van je ouders'. Maar Hij wil ook jouw God zijn! En Hij wil graag dat je Hem beter leert kennen. Daarom laat Hij zien Wie Hij écht is door zijn naam: IK ZAL ER ZIJN, ook voor jou. Bovendien heeft Hij een heel boek vol laten schrijven met verhalen over Zichzelf! Ja: de Bijbel. Want er valt zóveel te leren over God! Word je al nieuwsgierig?

De Bijbel is: één lange liefdesbrief van God voor jou!



Bid God dat je Hem echt beter leert kennen als je de Bijbel leest.

Dom of slim?

‘Kom je eten?’ Je hoort je moeder wel, maar bent verdiept in je Wii-spel. Ze roept weer: ‘Hoor je me?!’ ‘Ja-ha!’ reageer je, terwijl je verder speelt. Maar... horen en doen is niet hetzelfde.



Lees: Matteüs 7:24-27. Wie/wat wordt bedoeld met ‘de rots’? a. Jezus, b. Jezus’ woorden horen of c. Jezus’ woorden horen én doen?

Jezus houdt een toespraak. Hij geeft de mensen tips voor een goed leven. Jezus eindigt zijn toespraak met een belangrijk verhaal over twee bouwers. Hij zegt: ‘Als je Mijn goede tips hoort, maar er niks mee doet, dan lijk je op een man die zijn huis op zand bouwt. Hoe dom kun je zijn?! Je leven heeft geen stevigheid, dus bij het kleinste probleempje val je om. Maar als je Mijn woorden hoort *én doet*, bouw je je leven op een rots. Je staat stevig – wat er ook gebeurt.’

Zeg eens eerlijk: op welke man lijk jij? Als Jezus zegt: ‘Heb je vijanden lief’ of ‘Maak je geen zorgen’, *doe* je dan ook wat Hij zegt? Of doe je je Bijbel dicht en vergeet je wat je hebt gelezen? Da’s pas dom! Want Jezus’ woorden zijn onwijs goed voor je! Als je ze *doet*, kun je alle tegenslagen aan! Dus: wil je dom zijn of slim?

*Je vindt Jezus’ toespraak in
Matteüs, hoofdstuk 5-7.*



Zoek in Jezus’ toespraak een tekst die je mooi vindt. En... *doe* wat daar staat! 😊

Van geschiedenisboek tot brief

Je juf pakt jullie geschiedenisboek... en gaat er luidkeels uit zingen. Huh?! Dat is maf! Zo gebruik je een geschiedenisboek toch niet?! Andersom gebruik je een liedboek niet om over het verleden te leren. Je hebt verschillende soorten boeken, die je op een andere manier gebruikt. Zo bestaat de Bijbel ook uit 66 verschillende soorten boeken.



Lees: de inhoudsopgave van je bijbel. Lees de namen van die boeken door. Zoek dan de volgende bijbelteksten op. Genesis 2:4, Psalm 18:1, Jesaja 13:1, Spreuken 1:1, Marcus 1:1 en Kolossenzen 1:1. Zeg bij elke tekst om welk soort boek het gaat.

De Bijbel bestaat uit verschillende soorten boeken. In elk soort wil God je op andere manier laten zien Wie Hij is. Hij geeft je:

- geschiedenisboeken om je wijze lessen uit het verleden te *leren*
- liederen om je *gevoel* naar Hem uit te zingen
- spreuken om je *praktische tips* te geven
- profetieën om zijn *beloften* voor de toekomst te geven
- evangeliën om je te laten zien *wie zijn Zoon* Jezus is
- brieven om je te *helpen christen te zijn*.

Gaaf hè, dat de Bijbel (en God) zó veelzijdig is!

Tegenwoordig bedenken ouders vaak 'zomaar' een naam voor hun kind. Maar in de Bijbel is een naam heel belangrijk: het zegt alles over wie iemand écht is.



Spreuken is een boek dat je makkelijk kunt lezen als je niet zoveel tijd hebt. Lees 's ochtends één spreuk en voer die praktische tip die dag uit.

De Bijbel als boekenkast

De Bijbel is een soort boekenkast. Wat voor soort boeken staan er in die kast? Hieronder staat een korte uitleg. Dan heb je, als je verder gaat lezen in de Bijbel, steeds goed op een rijtje hoe de Bijbel opgebouwd is.

Oude Testament:

- **Wet.** Dit zijn leerboeken, die gaan over het ontstaan van de aarde en het volk Israël.
- **Geschiedenis.** Over de geschiedenis van het volk Israël, vanaf de tijd dat ze in Kanaän aankwamen tot en met hun ballingschap in Babel.
- **Gedichten.** Mooie woorden over belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld over het lijden in de wereld (Job) en de liefde (Hooglied).
- **Profetieën.** Waarschuwingen en beloften van God, die Hij via zijn profeten doorgaf. Veel profetieën gaan over Jezus, duizenden jaren voor Hij geboren werd.

Nieuwe Testament:

- **Evangeliën.** Letterlijk betekent dit 'goed nieuws'. Het zijn de verhalen over Jezus' geboorte, leven, sterven en opstanding.
- **Handelingen.** Zendingsverhalen, over hoe steeds meer mensen over Jezus hoorden en in Hem geloofden.
- **Brieven.** Van volgelingen van Jezus aan gemeenten en personen.
- **Openbaring.** Over wat er gebeurt als Jezus terugkomt naar de aarde.

Kijk op de volgende bladzijde voor een overzicht van de verschillende soorten bijbelboeken.



Om nooit te vergeten: 'Elke bijbeltekst is door God gegeven en is bedoeld om je wijs te maken en je te helpen leven zoals God dat wil' (naar 2 Timoteüs 3:16).

DE BIJBEL ALS BOEKENKAST

NIEUWE TESTAMENT

Matteüs
Marcus
Lucas
Johannes
Handelingen
Romeinen
1 Korintiërs
2 Korintiërs
Galaten
Efeziërs
Filippenzen
Kolossenzen
1 Tessalonicenzen
2 Tessalonicenzen
1 Timoteüs
2 Timoteüs
Titus
Filemon
Hebreeën
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Openbaring van Johannes

EVANGELIE

BRIEVEN

OPENBARING

OUDE TESTAMENT

Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Ezechiël
Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

GEDICHTEN

PROFETIËN

NIEUW TESTAMENT

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Ester

WET

GESCHIEDENIS

Genesis

Soort boek: *een wetboek (of: leerboek).*

De schrijver: *Mozes. Hij gebruikte hiervoor verhalen die al eerder door andere mensen waren opgeschreven.*

Over: *hoe de aarde en het volk Israël zijn ontstaan.*

Gods boodschap voor jou: *Ik heb alles gemaakt, ook jou. Ik ben begonnen met jouw leven en blijf altijd bij je.*



Mooie tekst, om goed te onthouden: *'God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.'* (Genesis 1:31a)



In het begin was de aarde helemaal goed. Wat vind je van de aarde, zoals die nu is? Wat is er goed en wat niet?

Oud boek?

Michiels vader heeft spullen van vroeger gevonden. ‘Michiel, dit boek moet je lezen. Zó mooi!’ Michiel bladert in het boek met vergeelde bladzijden. Ouderwetse woorden, saai verhaal. Wat moet hij met zo’n oud boek?!



Lees: Genesis 1:1. Blader dan verder in Genesis en lees de titels boven de hoofdstukken. Ken je deze verhalen? Welke vind je het mooiste?

Over oude boeken gesproken... Je hebt net gelezen in een boek van meer dan 3.500 jaar oud! Toch ken je waarschijnlijk veel verhalen uit Genesis. Genesis is het eerste boek van de Bijbel. Het gaat over de allervroegste geschiedenis van de wereld. Vooral over het ontstaan van de aarde en het volk Israël. ‘Genesis’ is een Grieks woord, dat (heel toepasselijk) ‘begin’ betekent. Genesis gaat dus over het begin van... alles! Over Gods begin met de aarde en met mensen. En over hoe mensen de aarde gaan verzorgen en God dienen. Alles gebeurt voor het eerst. De eerste zonde, de eerste belofte van God, de eerste moord...

Toch gaat Genesis niet alleen over *beginnen*, maar ook over *verdergaan*. Want nadat God begon met zijn aarde, stopte Hij er niet mee. Hij helpt zijn mensen voor de Schepping te zorgen en vrienden met Hem te zijn. En dat doet Hij nog steeds! Genesis gaat dus helemaal over jou en jouw wereld.

Joden noemen het boek Beresjjet: ‘In het begin...’ Want met dat Hebreeuwse woord begint Genesis.



Dank God dat Hij begonnen is met de aarde. En met jouw leven!